

*Hoe grut is de himel?
Kinste hearre wat ik sis?
Kinste my noch sjen?
Fielst dat ik dy mis?*

*Binne reindriepkes de triennen,
dyst op de ierde falle list?
En skynt de sninne op ús ierde,
ast bliid en lokkich bist?*

*Wit dat ik dy net ferjit.
Wit dat ik dy mis.
En wit dat ik ea by dy kom,
As it mijn tiid ek is.*

Verdrietig hebben wij, na een aantal moeilijke en zware laatste levensjaren, afscheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootopa

Sjerp Haitsma

Workum, 18 maart 1937

Barendrecht, 3 april 2022

Hetty Haitsma-Monster

Margo en Bart Bravenboer
Marcel en Denise
Erwin en Alodia,
Lola, Manuel en Daniel

Jolanda en Björn Zoetewei
Rowan, Rajko

Linda en John van Dongen
Michel, Vincent

Schrijnwerkerij 5
2993 CH Barendrecht

De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 9 april om 10.30 uur in de Dorpskerk,
Dorpsstraat 146 te Barendrecht.

Na de afscheidsplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in De Ontmoeting van de Dorpskerk.

Aansluitend zullen wij hem als naaste familie begeleiden naar het crematorium te Rotterdam-Zuid.

